



Nr. 72
Opvoeden in menskundig perspectief
Jan K. Saal

Veel mensen leven met vragen over het opvoeden van kinderen in de huidige tijd. Rudolf Steiner heeft ons een aantal aanwijzingen gegeven, die bij het opvoeden behulpzaam kunnen zijn.

Het is voor de opvoeding essentieel dat we kunnen zien dat als een mens wordt geboren alleen het jonge lichaam fysiek zichtbaar wordt. Daarachter is echter een geestelijke realiteit aanwezig van een mens in wording.