



**Nr. 22**  
**(Anti)conceptie**  
*Luc Vandecasteele*

Het hoort gelukkig bij onze tijd dat we bewust het aantal kinderen willen (en in de regel kunnen) bepalen. De band tussen seksualiteit en voortplanting is weliswaar een natuurlijk feit; maar de mens heeft zich in grote mate geëmancipeerd van de natuur: we kunnen zelf bepalen of de natuur toelaten haar werk te doen. Dit is een verworvenheid die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het niet laten komen van een kind heeft namelijk niet alleen consequenties voor diegenen die die keuze maken, maar ook voor het kind dat op dat moment al dan niet kan incarneren.