



Nr. 18
Seksualiteit
Manfred van Doorn

Deze uitgave is een open tocht naar de onmisbare rol die de paradox, de passie en de seksualiteit spelen in de moderne spiritualiteit. Ze werd samengesteld naar aanleiding van

een verzoek van de redactie van Gezichtspunten over de verhouding tussen spiritualiteit en seksualiteit. Nadat de schrijver was ingegaan op dit verzoek, ontstond de paradoxale situatie dat hij een uitgave over spirituele seksualiteit aan het samenstellen was, terwijl hij in feite van mening was dat een dergelijke uitgave eigenlijk niet geschreven kon worden. Het hele leven is namelijk spirituele sensualiteit, seksualiteit en erotiek, zodat er niet over seksualiteit apart kan worden geschreven zonder het tegelijkertijd over het leven zelf te hebben.

Dit heeft als consequentie dat de inhoud misschien bij sommige lezers een gevoel van teleurstelling zal oproepen. In de eerste plaats doordat de schrijver niet direct over seksualiteit begint, maar start met een aantal gezichtspunten over 'paradoxen'. Beschouwt u dit maar als het 'voorspel' dat bijdraagt aan het genieten van het totaal.

In de tweede plaats kan er een gevoel van teleurstelling ontstaan, doordat hij aan het eind niet tot een bepaalde conclusie komt: de uitgave is, om het zo te zeggen, niet orgastisch gericht. Want zoals er geen 'recepten' bestaan voor hoe je je leven moet leven, zo bestaan er ook geen pasklare antwoorden op vragen omtrent

seksualiteit. Het seksuele beleven, seksuele fantasieën, seksuele behoeften, de seksuele aantrekkingskracht en de seksuele geaardheid zijn heel persoonlijk. Zij veranderen ook gedurende het leven.

De schrijver gaat derhalve met een zekere speelsheid 'zappend' door het onderwerp heen, met het gevolg dat de tekst in zekere zin een vrijblijvend karakter houdt. Door het op deze manier neerzetten van losse ideeën kunnen er soms 'bevruchtingen' optreden, soms herkenningen en soms verbazing.